

# **Leuk seizoen, maar net niet leuk genoeg**

In de winterstop hebben Marino en ik jullie al een meegenomen in onze beleving van de 1<sup>e</sup> seizoenshelft. Inmiddels is het zomerstop en wilde ik (ook namens Marino) terugblikken op de maanden januari t/m juni 2019. Een seizoen waarin wij uiteindelijk als 4<sup>e</sup> zijn geëindigd, een periodetitel hebben behaald, maar in de nacompetitie kansloos uitgeschakeld zijn door DCG uit Amsterdam.

## **VVZA en de concurrentie:**

Voor het seizoen begon wisten wij (staf en spelers), dat de titel een moeilijk verhaal zou worden. Het behalen van een periode was wel onze doelstelling. In de winterstop werd geconcludeerd, dat onze grootste en meest reële kans op een periode, via de 4<sup>e</sup> plek op de ranglijst was. Tijdens ons trainingskamp in Malaga is dit gezamenlijk als doel uitgesproken. Theole, APWC en Zwaluwen Utrecht waren voetballend duidelijk een maatje groter. Als je daarnaast puur naar voetbaltechnische kwaliteiten kijkt, waren wij ook niet aanwijsbaar beter dan Saestum en UVV (zo bleek na de winterstop).

Door uiteindelijk een zeer stabiel seizoen te draaien (21 punten voor - en 20 punten na de winterstop) zijn wij geslaagd in onze doelstelling. Zeker na de winterstop hebben wij wel punten laten liggen tegen ploegen, waar dat eigenlijk niet mocht. Desondanks waren wij tevreden, want constant presteren is natuurlijk ook juist een kenmerk van een topploeg.

## **Stabiel seizoen, maar veel tegenslag:**

Wat voor de trainers heel moeilijk was, waren toch de vele personele tegenvallers. Voor de winterstop vielen de 1<sup>e</sup> drie spelers al weg door een nieuwe opleiding, werk en persoonlijke omstandigheden. Daarmee hoop je als staf, dat de gifbeker wel leeg is. Niks was minder waar. Door wederom een speler met nieuw werk en daarnaast een selectielid met ernstige gezondheidsklachten, werd de groep nog smaller. Zo sta je met 19 veldspelers te trainen aan het begin van het seizoen en vanaf januari nog maar met 14.

## **Jeugd en het 2<sup>e</sup> elftal**

Tel daarbij op, dat in een selectie, praktisch nooit iedereen tegelijk fit is en u begrijpt, dat het moeilijk is om gericht te trainen aan de voetbalontwikkeling binnen een ploeg. In samenwerking met Jeroen Sniijders (trainer 2<sup>e</sup>) en Mozes Hoppenbrouwer (trainer A-1) hebben wij de selectie op peil gebracht vanaf maart. Dit natuurlijk ook met het oog op de toekomst. VVZA staat erom bekend (en laat dit al decennia in de praktijk ook zien), dat de jeugd altijd kansen krijgt. Kwaliteit is leidend, nooit leeftijd.

Neem ik deze (instabiele) situatie in ogenschouw, dan moet ik met terugwerkende kracht concluderen, dat onze prestatie na de winterstop gewoon goed was. Natuurlijk hebben wij ook hele slechte wedstrijden afgewerkt. Zo slecht, dat ik mij richting ons trouwe publiek zelfs geschaamd heb (m.n. DCG uit). Toch moet je als trainer wel realistisch blijven. Wij hebben hard gewerkt aan een volwassen spelopvatting, goed staan bij balverlies en verzorgd opbouwen en aanvallen. Toch is en blijft het kenmerk van een ploeg als de onze (met o.a. veel wisselingen in de selectie) nou eenmaal wisselvalligheid.

## **UEFA B diploma, einde van het seizoen en afscheid**

Van zo'n eerste seizoen als trainer heb ik veel geleerd. Ik ben zeer tevreden en trots op de selectie, staf, maar zeker ook mezelf. Desondanks is wel weer duidelijk geworden, dat een mens nooit te oud

is om te leren. In mei heb ik mijn UEFA B diploma gehaald bij de KNVB en daar ben ik op vele vlakken uitgedaagd om goed naar mezelf te kijken. En ook al heb ik het seizoen, zonder noemenswaardige conflicten of problemen binnen en met de groep tot een goed einde gebracht, heb ik zeker ook veel geleerd van de staf en vele gesprekken met spelers en de Technische Commissie. Met deze bagage is het mijn persoonlijke uitdaging om weer stappen vooruit te zetten als trainer.

In de loop van het seizoen hebben wij al (noodgedwongen) afscheid moeten nemen van enkele spelers. Vanaf deze plek wens ik hen veel succes de komende jaren. Een speciaal woord aan dank, wil ik via deze weg toch nog richten aan de spelers, die aan het einde van dit seizoen afscheid hebben genomen van de A-selectie:

Florian Beltman:

Wij kennen elkaar al sinds jouw tijd in de A-1. Op het laatste moment kwam jij nog bij de selectie en hebt uiteindelijk als linkshalf heel veel gespeeld. Als senior in de spits veel goals gemaakt voor VVZA en daarvoor verdien jij alle respect. Hopelijk vind jij je plezier en basisplaats terug bij Amsvorde en rijg jij de goals weer aaneen. Ik heb er alle geloof in, dat dit gaat lukken.

Jaimy Mol:

Als paarse denk ik toch hele leuke seizoenen bij onze club gehad. Jij wist het 1<sup>e</sup> seizoen (NA DE VOORBEREIDING) al snel je plek te vinden. Was altijd in voor een grapje, bleef vaak hangen en hebt genoten van de gezelligheid binnen onze club. Qua voetbal heb jij je zeker goed ontwikkeld. Zoals ik altijd tegen je heb gezegd, als jij wil, echt wil, dan ben jij zeker in staat om nog een paar klasse hoger te voetballen. Het is mij (nog) niet gelukt, dat beetje extra uit je te persen. Hopelijk gaat dit op een iets hoger niveau en met een andere trainer uiteindelijk wel lukken. Veensche Boys hoeft dan niet jouw eindstation te zijn.

Lars Balch en Thijs Tuentler:

Aangezien wij ook een politiek groepsappje hebben samen, ook een afscheid als duo. Thijs heb ik ook als A-1 trainer leren kennen. Een technisch vaardige speler, tactisch sterk en nog veel belangrijker een mens met een gouden hart. Lars begon pas laat in de selectie te voetballen, des te knapper dat jij meestal toch een vaste kracht was achterin. Redelijk snel, kopsterk en hard in de duels. Daarnaast een van die spelers die (met respect) de discussie met je zoekt. Als jij als trainer daarvoor open staat, kan zo'n speler je een additioneel inzicht geven in o.a. groepsdynamiek. Tactisch soms (onbewust) nog een tikkeltje eigenwijs (sneller kantelen.....), maar bovenal ook voor je groep een heel belangrijke speler. Heren veel plezier in het 3<sup>e</sup> en wij spreken elkaar ongetwijfeld nog vaak.

Sami Krusha:

Als jong talent zat jij net bij de groep. Vorig jaar heb jij al vaak meegetraind. Een man van weinig woorden, maar wel altijd inzet, snel en keihard in de duels. Mogelijk een speler, die nog jaren in VVZA 1 had kunnen voetballen. Door persoonlijke omstandigheden lukt dit helaas niet meer. Dat vinden wij ontzettend jammer. Ik wens jou heel veel succes in de toekomst Sami en hopelijk kom jij nog vaak kijken.

**Onze geweldige staf en vrijwilligers:**

Op de slot BBQ heb ik iedereen al in het zonnetje geprobeerd te zetten. Kort hier nog een dankwoord voor Marino, Edwin en Joyce. Zonder jullie kan een trainer zich niet focussen op zijn werk. Toppers zijn jullie. Kim, jij heel veel succes met je verzorgingsvrije toekomst. Wij hebben vele jaren mogen genieten van je expertise. Hopelijk komen Noa, Bart en jij nog regelmatig op bezoek.

Natuurlijk wil ik de talloze vrijwilligers buiten het team om niet vergeten. Barpersoneel, grensrechters, de mensen in de keuken en zo vergeet ik vast nog allerlei belangrijke functies. Zonder jullie draait geen club en zeker het 1<sup>e</sup> elftal niet.

### **Het komende seizoen:**

Marino en ik hebben het afgelopen seizoen inmiddels geanalyseerd. Dit heb ik ook met meerdere spelers gedaan. Er verlaten ons een paar (basis)spelers, maar de kern blijft intact. Dit wordt aangevuld door, vooral jonge spelers van VVZA en het 2<sup>e</sup>. In onze speelwijze gaan wij enkele kleine details aanpassen. Deze zijn er vooral op gericht om het (nog) makkelijker te maken om als ploeg in positie te komen bij balverlies en balbezit. Achteraf gezien heb ik daarin wellicht net iets teveel gevraagd van de ploeg.

Marino en ik gaan daarnaast ook kijken of het mogelijk is, wat meer jonge en dynamische spelers in te passen. Vanaf 3 augustus a.s. gaan wij met een grote groep in ieder geval keihard werken om zo spoedig mogelijk, als een geheel te functioneren. Daar hebben wij weinig tijd, trainingen en wedstrijden voor. De voorbereiding loopt dit jaar ongetwijfeld langer door. Tijdens de eerste maanden van de competitie zijn wij naar verwachting nog niet op 100%. Wij hebben er echter alle vertrouwen in, dat er weer een ploeg staat, die kan knokken voor een periode.

Of een periode realistisch is, weet je altijd pas achteraf. Op basis van de overschrijvingen weten wij dat meerdere concurrenten zich versterkt hebben met ervaren spelers. Wij hebben de jeugd, 'zij' de ervaring. Het is aan ons als staf om de ploeg zo snel mogelijk volwassen te laten spelen. Het is aan de ploeg om elke training en wedstrijd er alles aan te doen om beter te worden. Willen wij 3<sup>e</sup> / 4<sup>e</sup> klasse spelers blijven? Voetbal als leuke en gezellige bijkomstigheid zien in het leven? Of gaan straks 20 selectiespelers er alles uit proberen te halen en met hun koppie de 3<sup>e</sup> klasse ontstijgen.

Dat laatste is nodig en zie je maar zelden terug op ons niveau. De ploegen die om de prijzen spelen in de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> klasse zijn vaak ploegen met spelers die een surplus aan technische kwaliteiten hebben (en feitelijk te laag spelen voor hun talent). Teams met ervaren spelers uit de top van de amateurs die komen afbouwen. Of clubs waar de 'voorwaarden' dusdanig goed zijn, dat spelers ervoor kiezen om juist daar te spelen i.p.v. bijvoorbeeld VVZA.

Voor ons geldt dit niet. Wij hebben natuurlijk ook vaardige spelers, maar wij moeten het de komende jaren vooral hebben van een groep met veel energie en werklust. Spelers die ervoor zorgen dat hun technisch vaardige teamgenoten kunnen excelleren. Daarnaast moeten wij tactisch beter worden dan de tegenstanders en meer investeren in, doen en laten voor het spelletje, dan alle andere ploegen. Alleen als dat allemaal samenvalt kunnen wij doorstoten naar een 2<sup>e</sup> klasse. Ik geloof, dat onze ploeg dit kan. Als ik naar de nieuwe jonge lichter kijk, zijn dit allemaal gasten waar een 'goeie kop' op zit. Ik ga er in ieder geval weer alles aan doen om de hele selectie mee te krijgen, om de sport te beleven op een manier, die ze niet gewend zijn. **ALTIJD BETER WILLEN WORDEN / ALLES ER VOOR LATEN OM OP ZONDAG TOPFIT TE ZIJN.**

Ik heb er zin in. Fijne zomervakantie allemaal en tot in het nieuwe seizoen.

(ook namens Marino) Sebastian Verhoeve